

De scholen zijn weer begonnen

Zal het bij mij nu ook gaan beginnen?

12 september 2018



Het voelt nog steeds als een cadeautje, de scholen begonnen en ik thuis bezig zijn met mijn eigen bedrijf Kleurig kakelen. Maar tegelijkertijd begint het ook te knagen, “Komt het wel goed? Ga ik wel klanten krijgen? Wat moet ik als eerste doen? Wie zit er op me te wachten?”

Het is moeilijk om zelfstandige te zijn. Niet om de plannen te krijgen en uit te voeren. Dat niet, het bruist in mijn hoofd, ideeën genoeg en ook kennis en kunde om ze uit te voeren. Wat maakt het dan zo moeilijk zal je denken. Het belangrijkste om succes te krijgen is klanten. En om klanten te krijgen moet je jezelf “in the picture” zetten... En kijk juist daar zit mijn pijnpunt.

Wat is het toch een gedoe om steeds leuk en actief te zijn op Social Media. Wordt soms moe van mezelf en denk dan vaak: “Ze zullen wel denken daar heb je haar weer met haar kleurig kakelen” Telkens vertellen over jezelf, leuke plaatjes maken, oppassen dat anderen niet in beeld komen en steeds maar reclame maken voor je workshops, trainingen en clinics. Dat ze leuk zijn weet ik, gelukkig heb ik genoeg enthousiaste mensen mogen ontvangen en positieve reacties gekregen. Maar nu ik zelfstandige ben moet mijn kring echt gaan verruimen, ik moet mijn netwerk verbreden, want er moet een zaak opgebouwd worden. Tips krijg ik genoeg:

- Stuur een mail! Vaak komt die aan in de spambox.
- Bel op! In mijn geval dat maakt me onzeker, ben veel enthousiaster en zekerder van mezelf als ik mijn verhaal live mag doen.

- Ga op bezoek! Sorry meneer/mevrouw is in bespreking, ik zal zeggen dat u geweest bent.
- Zoek een kruiwagen! Een bekende met een mooi netwerk dus, ja dat kan zeker, liefhebbers?
- Zorg dat je in de krant komt! Ja goed idee, graag!

Nu zo in de herfst is het in mij ook herfst: soms dagen van actie en zinderende ideeën (storm), dan weer zo'n dag van stilstaan en afwachten op wat er komen gaat (nazomen) De hoogste tijd om dat geknaag los te laten. **HERFST: IK LAAT GEWOON ALLES LOS.** Ik ga het doen: met de stoute schoenen aan op pad. Ik laat overal wat zaadjes over tekentherapie, tekentaal en wandelcoaching vallen, vruchten vol creatieve communicatie en mindfulness geef ik weg en losse blaadjes met krabbels over workshops, ouderavonden, clinics en teambuilding laat ik achter. Ik ga zorgen dat ik gehoord wordt, dat mensen me gaan onthouden en dan op een dag zullen de zaadjes, de vruchten gaan ontkiemen en de blaadjes weer gevonden worden. Wat mij betreft hoeft dat niet te wachten tot het voorjaar, ik ben er nu al klaar voor om met een rugzak vol gereedschappen om mensen groot en klein, alleen of in groepen op weg te helpen naar een kleurrijk hart.

Wens me succes, ik geniet met volle teugen, maar het is reuze spannend.....
Ik volg mijn hart! Dus dan is het goed.

[Www.kleurigkakelen.nl](http://www.kleurigkakelen.nl)